

## “Ik zal u niet als wezen achterlaten” (Joh. 14:18)

Mijn vader overleed toen ik vier was en wat dat voor invloed heeft op je leven, daar kwam ik pas jaren later achter. Toen ook mijn moeder op 92-jarige leeftijd ging hemelen was ik wees. Ik had achteraf nog wel wat vragen, maar daarvoor was het te laat. Het zij zo.

Dat dit soort dingen invloed op mensen kunnen hebben, wist de Heere Jezus natuurlijk ook. Hij zegt in Johannes 14, vers 18: “Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe”. Het is één zinnetje uit een toespraak waarin Hij uitvoerig uitlegt wat er in de toekomst gaat gebeuren in verband met het Joodse volk.

Hij belooft een andere Trooster te zenden, en dat is wel prachtig. Een ‘andere’, maar wel van dezelfde liefdevolle soort. Iemand Die ons troost, zo van: ‘Kom maar hier en jank maar lekker ff uit’.

Later, als Paulus het prachtige geheim mag openbaren en uitleggen, weten wij pas wat dat voor ons betekent. Voor ons is er meer dan alleen maar een Trooster, hoewel dat ook niet te onderschatten is.

Voor ons, die het Lichaam van Christus vormen in deze genadetijd, is Die Trooster ook een onderpand, zeg maar garantiebewijs voor iets veel mooiers wat nog komen gaat.

We lezen erover in Efeze 1:13 en 14. Schitterend om dit soort beloften te lezen en in bezit te nemen. Het betreft ons allemaal. Christus weet wat we nodig hebben, Hij weet hoe zwak we zijn en hulpbehoevend.

En om het feest helemaal compleet te maken is de Heere God in ons met Zijn Geest ook nog actief. Hij is ‘een goed werk’ in ons opgestart op het moment dat we tot geloof kwamen en dat loopt door tot op de Dag van Jezus Christus (Fil. 1:7).

Mochten we eerder komen te overlijden dan zullen we Hem al eerder van dichtbij zien en ervaren, boven in de hemel.

De Heere God is niet karig met prachtige beloften en zekerheden, ook m.b.t. deze wereld. Al in Genesis 8:22 geeft Hij zwart op wit de garantie dat het ecosysteem op de aarde zal blijven bestaan:

“Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden”.

Vertel dat maar eens aan onze  
(on)wijze bestuurders in Den Haag  
en Brussel. Die lopen als blinden  
achter het sprookje aan dat wij  
samen de wereld kunnen redden.  
Daarbij nemen ze allerlei besluiten  
die desastreus zijn voor de mensheid  
en ze spannen voortdurend het paard  
achter de wagen. Weten zij veel...  
Gelukkig weten wij beter door Zijn

Woord en weten we ons gesterkt in  
Christus, want Hij *is* ons leven en  
onze toekomst. Hij liet ons niet aan  
ons lot over, maar voorzag ons van  
een magistrale Trooster Die ook nog  
het ‘willen en het werken in ons  
werkt’ (Fil 2:13). Dan ga ik zingend  
over straat als ik dat bedenk. Dus  
geliefde medegelovigen: Houd  
moed, God is mét ons.

