

TER OVERDENKING...._____ door O. Vossema_____

Omzien naar elkaar als gelovigen? Noodzaak

We zien er prachtige voorbeelden van in de Bijbel, bijv. dat van Hagar, de slavin van Sarah. Hagar was een gekochte Egyptische slavin, ze moest de taal en de gewoonten van Abraham en Sarah leren. Ze was zwanger van de man van haar bazin en dat was geen eigen keus.
woord.

Maar ze was er wel trots op, omdat Sarah kinderloos was gebleven. Daar speelde iets van: kijk mij eens met mijn dikke buik en waar blijf jij? Sarah was verachtelijk in haar ogen volgens Genesis 16:4. Heel menselijk allemaal in voor ons onvoorstelbare omstandigheden. Sarah vernederde haar, zodat ze wegvluchtte en daar ga je dan. Geen enkele bestaanszekerheid, zwanger en een zware reis door onherbergzaam land, in je eentje als vrouw. Maar de Heere God weet wat er speelt en zoekt haar op. Genesis 16 vers 7: “De engel des HEEREN vond (!) haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur”. Hagar, haar naam betekent ‘vluchten’, werd gezocht en

gevonden! Typisch de Heere God; Hij zoekt en vindt wat zwak is en schijnbaar onmogelijk om te vinden in die onmetelijke woestijn. Maar Hij vindt dat stipje en spreekt haar aan in haar eigen taal en kent haar naam en weet dat ze een kind draagt in haar buik. Dat de Heere God daar tijd voor vrijmaakt, schitterend hè?

Dat is ook een opsteker voor ons als het leven anders gaat dan we hoopten. God weet wat er speelt, kent ons verleden, spreekt onze taal en kent onze naam en kwam naar ons toe in de Persoon van Christus Jezus en liet ons niet als wees achter volgens Johannes 14:18. Deze gebeurtenis heeft altijd diepe indruk op me gemaakt en nog. En zó mogen

ook gelovigen naar elkaar omzien, ook in tijden dat ze elkaar niet zo vaak ontmoeten. Hoeveel moeite is het om ff je medegelovigen in je gedachten te betrekken? Geen enkel mensenleven glijdt moeiteloos voorbij, dat hebben we zelf toch ook al ervaren? Nou dan, Denk eens om je heen. Bel eens om je heen. App eens om je heen. Luister eens om je heen. Bid eens om je heen. Het kan zo hartverwarmend zijn als een medegelovige naar je omkijkt. Alleen een luisterend oor kan al heel veel troost geven. Je moet toch ook weten wat er speelt bij de ander? Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit liefde. Vooral in de vakantie, als de Bijbelkringen en soms

kerkdiensten tijdelijk weg vallen is dat noodzaak. We trekken toch samen op aan de hand van de Heere God? Hij zag als Eerste naar ons om, en goed voorbeeld doet goed volgen, toch?

De samenleving wordt steeds complexer en on-socialer en asocialer merk ik, maar zo mag het niet tussen de broeders en zusters gaan.

Efeze 4:17-24 zegt: “Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen” (NBG).

We mogen daar consequenties aan verbinden en zover komt Hagar ook: “Heb ik hier dan Hem gezien Die naar mij omgezien heeft? Daarom gaf men die put de naam: Lachai-Roi en dat betekent: De Levende Die naar mij omziet”.

