

TER OVERDENKING.... _____ *door O. Vossema* _____

Alweer een nieuw jaar, wat zal het brengen?

Wij mensen vinden dat nog wel een dingetje die jaarwisseling. Er is iets te vieren met oliebollen en ‘knieperties’ en ‘rollegies’. Even voor de goede orde; Rollegies zijn opgerolde knieperties en andersom; Knieperties zijn ontronde rollegies.

Knieperties eet je met oudjaar, ze zijn open en aan beide kanten zichtbaar. Rollegies eet je met Nieuwjaar, want het nieuwe jaar is nog verborgen en nog niet ontrout.

We vallen elkaar in de armen met goede en gelukkige wensen, precies als de klok twaalf uur slaat. We nippen van een gezellig glaasje en de nieuwe start is er weer.

Maar we realiseren ons niet dat dit een uur hiervoor in het Oosten al gedaan is, omdat de datumgrens per uur opschuift van Oost naar West.

En ook onze jaartelling is behoorlijk in de war, want Christus werd in 4 vóór Christus geboren en de hemelvaart was in 29 na Christus. Een goede gewoonte is ook om toch samen Psalm 90 te lezen waar de ‘dagen van onze jaren’ ter sprake komen en waar we een vraagteken achter moeten zetten. Maar een mooi vers vind ik vers 12: “Leer ons zo

onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen”.

Dat is een prachtige bede om een wijs hart. Geen intellect of aardse kennis, maar een wijs hart. En dat hebben we ook zeer nodig, want we leven weliswaar al heel lang in de ‘tegenwoordige slechte eeuw’ volgens Galaten 1:4, en zien de wereld om ons heen steeds verder afglijden. Afglijden waarvan? Nou van de principes en waarheden die we in de Bijbel vinden.

De Heere God schiep ieder mens met een geweten waarin Hij Zijn principes heeft vastgelegd. Bij kleine kinderen merk je nog duidelijk de oprechtheid en eerlijkheid die daaruit voortkomt. Bij het ouder worden kan dat veranderen. De wereld om ons

heen leidt enorm af en probeert steeds driester onze aandacht vast te houden. Het leidt ons af van de bedoelingen van de Heere God. Maar als we een wijs hart krijgen, in Bijbelse zin, gaat het de goede kant op met ons. Laten we dát maar zo veel als in ons vermogen ligt vasthouden.

“Zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, Die aan de aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is mét Christus verborgen in God” (Kol. 3:1-3).
Hier worden de zaken haarscherp tegenover elkaar gezet. Boven of beneden. En aangezien wij hemelburgers geworden zijn, past dat ‘boven zoeken en bedenken’ bij ons, dat hoort bij ons.

Bezig zijn met Christus en Gods Woord. Daarin ligt onze hoop verankerd en onze blijdschap. Dat, en uitsluitend dat, geeft ons bestaan perspectief, dat geeft toekomst en moed. Laten we hier samen maar meer ernst mee maken in 2025. De Heere God is niet veranderd, Hij was en is en blijft onze Hoop en ons Leven. En geniet ondertussen van de appelflappen en de rollegies, drink er vooral een glas wijn bij die het hart vrolijk maakt, volgens de Bijbel. Prediker 9, vers 7: “Ga uw weg, eet uw brood met blijdschap, drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schiept behagen in uw werken”.

Ondertussen blijven we samen optrekken aan de hand onze Hemelse Vader. Proost!

