

Eenzaam, maar nooit alleen

“Vader van de wezen en Rechter van de weduwen:
dát is God in Zijn heilige woning;
een God Die eenzamen in een huisgezin plaatst ...” - *Psalm 68:6-7*

‘Een overwinningslied’ staat boven deze psalm, maar een mens kan zich wel eens eenzaam voelen in deze wereld, zelfs tussen mede gelovigen. Het is zo goed elkaar wekelijks of vaker te ontmoeten om elkaar te bemoedigen, want dat hebben we nodig. Samen bidden, danken en zingen is genieten. Samen een keertje uithuilen kan ook zeer bevrijdend werken.

Zo kun je ook samen geestelijk groeien en je verblijden in de genade en liefde van de Heere God.

Psalm 68:6-7 spreekt over de Heere God als: “Vader van de wezen en Rechter van de weduwen: *dát is* God in Zijn heilige woning. Een God die eenzamen in een huisgezin plaatst.”

En dat huisgezin vormen de gelovigen met elkaar als klein stukje van het Lichaam van Christus, waarvan Christus Jezus het Hoofd is. Het Hoofd dat luistert en voelt en merkt en bijstuurt en regelt en soms corrigeert. Aan Christus kun je zoiets overlaten want Hij was ook mens als wij en heeft het hele traject

vanaf de menselijke geboorte tot aan Zijn kruisdood doorlopen. Maar Hij stond op en overwon de dodelijke barrière die de dood tot dan scheen. En dat mag een mens geloven en aanvaarden en daarna plaatst Hij ons in het huisgezin met broeders en zusters. Daar moet je dan ook dankbaar gebruik van maken en je voordeel mee doen als het leven moeizaam gaat, maar ook als alles prima loopt.

Wellicht kun je ook anderen helpen en steunen, want dat hebben we allemaal nodig. Nooit stiekem of gemakshalve wegblijven, maar samen blijven optrekken en samen opgroeien in je geestelijke leven. Vooral juist als je in een dip zit en de wereld om je heen een bizarre klucht lijkt te worden.

Christus is het Hoofd van dat grote huisgezin waar wij deel van uit mogen maken. Wij zijn in dat gezin geplaatst toen we tot geloof kwamen (Efe. 1:13). Daarin kunnen we samen optrekken en samen Gods Woord bestuderen om zo samen

sterkt te staan. De Heere God laat ons niet alleen maar een beetje aanmodderen, maar voorziet rijkelijk in alles wat we nodig hebben, zoals de verzegeling met Zijn Geest als garantie op iets wat nog komen gaat, want we zijn hemelse statushouders. We zijn huisgenoten van de Heere God, volgens Efeze 2:10. Prachtig toch? Dus niet in je hoekje kruipen als het allemaal verschrikkelijk tegenzit of als medegelovigen tegen

vallen. Maar elkaar blijven steunen en samen de Heere God loven en eren en danken, omdat Hij naar ons omzag en omziet. Hij geeft ons een warm plekkie in Zijn huisgezin onder Zijn beschermende begeleiding.

Tip:
zoveel mogelijk gebruik van maken, samen met de Heere God staan we sterk!

