

Vreemdelingen en bijwoners? Zij wel, maar wij niet.

Die uitdrukking kennen we toch wel? Efeze 2, vers 19: “Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God...” Het gaat over de leden van het Lichaam van Christus, gelovigen zoals u en ik.

De uitdrukking kende Paulus nog wel uit het Oude Testament, uit Leviticus 25, vers 23: “Verder mag het land niet voor altijd verkocht worden, want het land behoort Mij toe. U bent immers vreemdelingen en bijwoners bij Mij.”

Het gaat over de omstandigheden dat iemand verarmd raakt en zijn landerijen moet verkopen. Maar dat verkochte komt in het Jubeljaar weer vrij en gaat het zonder kosten weer terug naar de oorspronkelijke bezitter. Een prachtige regeling die voorkomt dat er op den duur een rijke elite ontstaat die alles in bezit heeft en de dienst uitmaakt voor de minder rijken. Zo gaat het tegenwoordig in de hele wereld omdat men massaal de wetten van de Heere God verlaten heeft.

Maar de Israëlieten bleven dus wel ‘vreemdelingen en bijwoners’ in het land Israël dat eigendom is en blijft van de Heere God. Een groot verschil met onze situatie als

hemelburgers in deze genadetijd. Wij zijn geen ‘vreemdelingen en bijwoners’ maar medeburgers der heiligen en huisgenoten van God. Dat is een schitterde status die we van de Heere God hebben ontvangen. Maar dat ging ook niet zonder slag of stoot. Wij hebben Christus Jezus als Losser en Verlosser Die ons kocht en betaalde met Zijn eigen bloed. Een unieke situatie die in het Oude Testament, inclusief de Evangeliën, niet voor komt.

In Galaten 6:10 komt het woord *huisgenoten* ook voor, maar dan in de zin van ‘huisgenoten van het geloof’, zonder dat te koppelen aan een (toekomstige) hemelse positie. Maar ja, de brief aan de Galaten hoort dan ook bij de zgn. *vroege brieven* waarin het mooie geheim nog niet openbaar kon worden gemaakt.

In Hebreeën 11:13 lezen we deze uitdrukking ook nog over de gelovigen die in het geloof gestorven

zijn zonder de vervulling van de beloften te hebben gekregen, “... maar ze hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet, en zij hebben beleden, dat zij ‘vreemdelingen en bijwoners’ op de

aarde waren.” En ook deze brief is al tijdens de 33-jarige Handelingenperiode geschreven en er wordt niet in gerept over de unieke hemelse status en positie van de geloven van nu. Uniek toch?

