

TER OVERDENKING.... _____ **door O. Vossema** _____

Leven onder de beschermende leiding van de Heere God

De tekst uit Galaten 2:20 heeft me altijd blij gemaakt en ook ontroerd. Wat een prachtige zekerheid: “Ik ben met Christus gestorven en niet meer ik leef maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en Zichzelf voor mij heeft overgegeven.”

Hier staat heel veel. Het is de zienswijze van de Heere God als direct gevolg van de dood en opstanding van Christus Jezus. Het gaat over de nieuwe status die wij hierdoor ontvangen hebben. Ik heb gelukkig niet lichamelijk met Hem hoeven lijden en sterven maar het wordt mij wel toegerekend. En hoe dat ‘Christus leeft in mij’ precies in zijn werk gaat, kan ik ook al niet begrijpen. We mogen nu dus als gelovigen leven onder auspiciën van de Zoon van God. ‘Auspiciën’ betekent: Onder de beschermende begeleiding. Dat is goed om te weten en te bedenken als we ergens een beetje vertwijfeld over zijn. In deze sterk veranderende samenleving die nauwelijks meer samen leeft, gaan veel dingen anders en zeker niet beter. Dan is het goed om veel medegelovigen om je heen te hebben en samen in Christus sterk te staan. Dat geeft perspectief in deze chaos hier beneden. Samen danken we Hem dan dat we onder Zijn

auspiciën mogen leven, al gaat de Bijbelse uitdrukking ‘in Christus’ denk ik nog verder (Efe. 2:10 / Fil. 3:14).

En ook dat tweede gedeelte in Galaten 2:20 “... en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God”, is zo schitterend. Ik geloof dat allemaal heel graag, want ik word nogal eens in beslag genomen door allerlei aards gedoe. Daarom is het zo goed om te weten dat onze redding en hemelse status gebaseerd zijn op het geloof VAN de Zoon van God. Hij had de vaste overtuiging dat Hij Zijn opdracht in geloof volbrengen kon. En dat deed Hij voor ons en dat geeft ons vleugels. Dat tilt ons boven de aardse misère uit en dat is reden tot grote dankbaarheid. De Heere God weet hoe wij in elkaar steken, volgens Psalm 103:14 en het wordt ook in Efeze 2:10 beschreven: “Want we zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus op grond van goede werken die God

vooraf gereed gemaakt heeft, opdat wij daarin wandelen.”
En in dat ‘daarin wandelen’ kunnen we rekenen op de ‘beschermende begeleiding’ van de Zoon van God. Dat ‘daarin wandelen’ brengt ook

verantwoordelijkheid met zich mee en juist daarin ‘beschermt en begeleidt’ Hij ons. Hij werkt immers het ‘willen en het werken’ in ons volgens Filippenzen 2:13. Dat is een heerlijke steun in de rug.

